

## Opbrengst boekje derde druk *Het Nieuwe Normaal* weer voor Noodfonds Edukans

***De klassen leeg, de scholen dicht  
de juf verschijnt met haar gezicht  
thuis op je scherm, de les is digitaal:  
Het Nieuwe Normaal!***



In het boekje *Het nieuwe moraal* zijn gedichten opgenomen die Arie de Bruin geschreven heeft in de hectische periode van maart tot en met mei toen het onderwijs in een stroomversnelling raakte. Len Munnik maakte er passende illustraties bij: een tijdsbeeld om te bewaren. Geweldig om cadeau te geven!

Wereldwijd waren er meer dan anderhalf miljard kinderen die niet naar school gingen, veelal zonder digitale thuisonderwijs mogelijkheden. De opbrengsten van dit boekje zijn bestemd voor het noodfonds van Edukans. Edukans helpt met partnerorganisaties in diverse landen het onderwijs op de een of andere manier doorgang te laten vinden en ouders en leraren te ondersteunen.

De eerste twee drukken, met totaal 3.000 exemplaren hebben het mooie bedrag van ruim € 13.000 euro opgeleverd voor het Noodfonds van Edukans.

Een paar reacties die we mochten ontvangen:

*Dankjewel voor dit boekje met mooie bemoedigende gedichten en cartoons. Deze verschrikkelijke C-crisis brengt gelukkig ook hele mooie dingen in de mensen naar boven.*

*Dank voor dit prachtige boekje. De collega's herkennen hun verhalen zo goed in de gedichten en zien het boekje als een tastbare herinnering aan een bizar en onvergetelijk jaar.*

*In het "Nieuwe Normaal" is het zo mooi omschreven wat we hebben meegemaakt: Ik mis het fysieke contact met de leerlingen enorm. Ze even recht in de ogen kijken om te zien hoe ze zich voelen.*

Auteur: Arie de Bruin en illustraties: Len Munnik  
ISBN 978 94 91740 85 5  
Levendig Uitgever  
Prijs € 10,-

**"Een bijzonder cadeau dat in het kerstpakket van iedere (onderwijs)organisatie past!"**

**Derde druk leverbaar vanaf 12 oktober**

Bij afname van minimaal 10 ex. wordt 5% korting verleend, bij minimaal 30 ex. 10% en bij minimaal 100 ex. 20%. Bestellingen kunnen worden doorgegeven aan Jeroen Hoogerwerf, Levendig Uitgever via telefoon: 06-22613701 of e-mail [jeroen@levendiguitgever.nl](mailto:jeroen@levendiguitgever.nl).

## Bestelformulier Het Nieuwe Normaal

**Bij afname van minimaal 10 ex. wordt 5% korting verleend, bij minimaal 30 ex. 10% en bij minimaal 100 ex. 20%. Bestellingen kunnen worden doorgegeven aan Jeroen Hoogerwerf, Levendig Uitgever via telefoon: 06-22613701 of stuur dit bestelformulier per e-mail naar [jeroen@levendiguitgever.nl](mailto:jeroen@levendiguitgever.nl).**

Naam school/organisatie \_\_\_\_\_

Contactpersoon \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Plaats \_\_\_\_\_

E-mailadres \_\_\_\_\_

Aantal exemplaren:

## Revolutie

Hoor ik het goed?  
wil de premier een revolutie?  
wil hij dat wij gaan protesteren?  
dat wij de straat op gaan en demonstreren?

Wij lopen al een jaar of wat  
voor het klimaat  
we voeren actie en roepen steeds:  
'Het is nog niet te laat!'  
Wij verzetten ons tegen leuteraars  
die de aarde mollen,  
wij zijn spijbelaars  
en laten niet met ons sollen!  
Tot nu toe is er weinig mee gedaan  
of ziet Rutte ons nou ineens wel staan?

Oké, die revolutie kun je krijgen  
alles staat tóch op z'n kop  
vanaf vandaag mag niemand zwijgen:  
elke week gaan wij de straat weer op,  
net zolang totdat er wordt geluisterd  
en de zon niet wordt verduisterd  
door CO2 en stikstofroep.

En doe nou eindelijk ook eens wat  
aan al die plastic soep!

*21 mei 2020. Op de persconferentie gisteravond over de versoepeling van de coronamaatregelen, richtte Rutte zich rechtstreeks tot jongeren en kinderen. 'Kom met ideeën,' zei hij, 'praat erover in de klas en laat het ons weten. Ga het schoolhoofd in de weg zitten, als die iets besluit waar je het niet mee eens bent. Hetzelfde geldt voor het buurthuis of de sportschool. Begin de revolutie van onderaf.'*



## Een sport

De basisschool heeft nu een weekje kunnen wennen  
en het VO moet straks nog kleur bekennen

dat wordt nog wat  
om pubers in 't gareel te krijgen  
en over nut of noodzaak  
zullen we maar even zwijgen,  
zo'n afstandsregel zal wel snel onbruikbaar zijn  
dat protocol zal met zo'n duizend pubers  
nauwelijks uitvoerbaar zijn.

Wij zijn op onze leeftijd wel bestand  
tegen zo'n virus of bacillen  
we gaan wel naar een hangplek  
om met elkaar te chillen  
en geef die lessen dan maar digitaal  
op Instagram doen we de hele dag sociaal.

Op anderhalve meter flirten,  
daar kun je nog een sport van maken,  
hoe moet je nou een meisje gaan versieren  
als je niks aan mag raken?



# Spriet

Meestal weet ik in de klas  
feilloos wat er speelt,  
wie er zit te ploeteren  
en wie zich wat verveelt,

intuïtief weet ik precies  
op wie ik nou moet letten  
wie ik moet helpen  
en wie er zit te chatten,  
wie er wat loopt te jennen  
en wie ik even extra moet verwennen

maar via Skype weet ik het niet zo goed  
ik mis dan pedagogisch bloed  
dat door mijn ogen en mijn oren stroomt

ik heb ervan gedroomd  
mijn voelsprietten zijn afgehakt  
alsof ik voor mijn rijexamen ben gezakt:  
ik gaf geen voorrang want ik zag hem niet,  
het gaat niet lukken met zo'n digitale spriet.

Toen werd ik wakker en het was half mei,  
droom ik nou weer  
of is het écht voorbij?

23 april 2020

